

FREDERIK D. VI'S ASYL

- Styrket læreplan 2023

Indholdsfortegnelse

<i>Velkommen til Frederik d. VI's Asyl!</i>	<i>3</i>
<i>Alsidiq personlig udvikling.....</i>	<i>4</i>
<i>Social udvikling</i>	<i>6</i>
<i>Kommunikation og sprog.....</i>	<i>7</i>
<i>Krop, sanser og bevægelse.....</i>	<i>8</i>
<i>Natur, udeliv, videnskab</i>	<i>9</i>
<i>Kultur, æstetik og fællesskab</i>	<i>10</i>
<i>Afrunding.....</i>	<i>11</i>

Velkommen til Frederik d. VI's Asyl!

Vi er et hus fyldt med varme, nærværende voksne, som elsker livet og dagligdagen med jeres børn. Vi synes, det er dejligt at udskyde frokosten lidt, når børnene plasker i vandpytter, og få ting kan erstatte det stolte blik et vuggestuebarn sender efter at have lynet sin jakke selv for første gang. Vi er ikke bange for at kigge indad, vi er hele tiden i gang med at blive bedre, vi er fuld af gode idéer, og vi ændrer f.eks. gerne en rutine, hvis det giver mening for os og børnene. Denne kreativitet og det ambitionsniveau er, udover at vi rigtig godt kan lide hinanden, en kæmpe styrke!

I det følgende vil vi forsøge at give et indblik i, hvordan vi arbejder med de seks fastsatte læreplanstemaer, og hvordan hele vores hverdag går godt i spænd med det fælles pædagogiske grundlag. De 6 læreplanstemaer er:

Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og videnskab, Kultur, æstetik og fællesskab.

Det fælles pædagogiske grundlag består af elementer, som gerne skal favne livet og arbejdet i en daginstitution. Vi forsøger her at vise, hvordan vi forstår elementerne:

Barnesyn – det at være barn er en værdi i sig selv, og der skal være plads og ro til at være barn.

Dannelse og børneperspektiv – Vi skal fremme børns dannelse. I Frederiks lægger vi stor vægt på medbestemmelse, og det er vigtigt for os, at børnene bliver hørt – af os, af hinanden og af deres forældre.

Leg – Legen har en kæmpe værdi i sig selv. Børnenes hverdag skal være fyldt med leg, fri og børneinitieret såvel som vokseninitieret. Læring sker gennem leg.

Læring – børn lærer, når de leger.

Børnefællesskaber – al leg og læring sker for børnene i fællesskaber med både børn og voksne.

Pædagogisk læringsmiljø – Vi skal igennem hele dagen være bevidste i vores arbejde, så vi giver de bedste muligheder for børnenes trivsel og udvikling.

Forældresamarbejde – Samarbejdet med forældrene er vigtigt, og vi lægger vægt på, at barnet og dets trivsel er i fokus hele tiden. 2023 er året hvor vi har udvidet fokus på forældresamarbejde, og hvordan vi får inddraget forældrene i vores refleksion over hverdagens praksis og fagligheden bag.

Børn i udsatte positioner – her lægger vi vægt på et godt, løbende forældresamarbejde og her gælder en god og velovervejet pædagogik i den grad også.

Sammenhæng i overgangen – Barnet vil i sin tid i Frederiks opleve tre overgange. Starten i vuggestuen, mellem vuggestue og børnehaven og fra børnehaven til skolen. Vi har i disse overgange særlig fokus på forløbet, op til for hele familien, så overgangene bliver så god som muligt. Der planlægges et særligt forløb for de kommende skolebørn, i vores tilfælde kaldes det patrulje, ligesom forældresamarbejdet målrettes.

Frederiks er et levende og dynamisk hus, som skal forstås sådan, at hverdagen i Frederiks er præget af børnenes levede liv og nærværende voksne, og det medvirker til, at hver dag er ny. Vi er optaget af at gøre det, der i øjeblikket giver mening for børnene, og dagens aktiviteter vil altid strække sig over flere af læreplanstemaerne på samme tid, ligesom der altid er flere elementer fra det fælles pædagogiske grundlag i spil. Vi har af samme grund ikke så mange fastlagte aktiviteter i løbet af ugen, for vi vil være klar til at gribe nogle klapvogne og gå en tur, hvis solen skinner, eller lade børnene få lov at lege videre med morgenens opståede lege inde på stuen, hvis vi vurderer, at legene er for gode til at bryde op.

Da vores fokus netop er på børnene og deres liv, bliver et andet fokus helt naturligt nemlig leg. Børn leger - og vi elsker det. Der skal være plads, tid og ro til at være i barn i Frederiks – og det indebærer masser af leg. Vi i Frederiks er så glade for dette nye oplæg til en styrket læreplan, hvor legen er tillagt så stor værdi og har så stor en rolle, for hos os er legen essentiel for en god, udviklende og lærerig hverdag, og legen er et gennemgående element i vores forståelse af arbejdet med læreplanstemaerne.

Alsidig personlig udvikling

Den alsidige personlige udvikling skal understøttes af os voksne og være med til at give børnene gåpåmod og gøre dem livsduelige, samt give dem deltagelseskompetencer og engagement til at indgå i bl.a. legerelationer.

Her ser vi legen som et centralt punkt, og vi arbejder bevidst med at understøtte de opståede børnefællesskaber. F.eks. arbejder alle stuer ofte med at dele sig op om formiddagen, så børnegrupperne bliver mindre, og der bliver større mulighed for ro og fordybelse, ligesom den voksne i højere grad kan skræddersy læringsmiljøet til gruppen.

I Frederiks er der stor fokus på at få skabt en tryk base, når barnet starter i vuggestuen. I den sammenhæng har vi som personale megen opmærksomhed på at få skabt en tæt relation til barnet, så det kan føle sig tryk og sikker og på sigt vil have mod på at udforske og afprøve vuggestuens og Frederiks' mange spændende muligheder, såsom legetøjet, de andre børn, legepladsen, etc. Når vuggestuebørnene bliver større, og det er ved at være tid til børnehaven, er tryk igen et nøgleord. Her arbejder vi bevidst med at barnet kommer på besøg i børnehaven i ugerne op til, så selve starten ikke føles så brat, og så barnet bliver bekendt med den nye stue, de voksne og børnene. Inden barnet starter i børnehaven, bliver forældrene tilbudt en overleverings samtale. Her fortælles om livet i børnehaven, og forældrene kan præsentere deres tanker og evt. bekymringer. Vi har en stærk kultur i huset; "Vi er ét hus", forstået på den måde, at alle kender alle, både voksne, børn og forældre, og vi hjælper hinanden på tværs af stuerne.

Denne kultur afspejler sig også i børnenes legerelationer, som ofte dannes på tværs af stuer, og dette understøtter vi bevidst ved, at børnene kommer på besøg hos hinanden, eller at mindre grupper fra forskellige stuer mødes og f.eks. går en tur sammen eller spiser sammen. Ofte er der børn, der på eget initiativ spørger, om de må besøge en god ven på en anden stue, og vi bestræber os også på at inddrage forældrene i sådanne relationer på tværs. Dette understøtter både børnenes egen udvikling ved bl.a. at lære dem at gå egne veje og sige til og fra, ligesom det styrker børnefællesskaberne.

I Frederiks har vi en talemåde: "Vi følger barnets spor," og er vores måde at sige, at vi er optaget af børnenes perspektiver. Vi engagerer os og er nærværende med børnene, så vi kan gribe de idéer, tanker og interesser, der opstår i børnenes hoveder i løbet af en dag. Det gør, at vi kan understøtte deres deltagelse i lege, og børnene oplever, at deres idéer og input er værdifulde og udviklende for legen. For tiden er vi optaget af at blive endnu bedre til at få børnenes perspektiver i spil i hverdagen, og hver stue har kastet sig ud i forskellige projekter. I børnehaven har børnene skrevet deres egne teaterstykker, selv lavet kostumer og til sidst opført dem for hinanden. Børnene bliver tilbudt the-samtaler med de voksne efter behov. Her har barnet en voksen helt for sig selv.

Børnene har også ugentlige børnemøder med hinanden, som både kan udmønte sig i dybe snakke om, når det er svært at lege, bøvle med sine forældre, eller om ikke vi snart skal til at have et vandland ude på legepladsen? I vuggestuen er der blevet eksperimenteret med high og low arousal, så der er blevet fjollet, danset, tumlet og skrålet for derefter at fordybe sig i en mere rolig aktivitet. Der har også været fokus på

hverdagens små og store rutiner, lige fra bleskift til den ugentlige rytme. Alt sammen med henblik på, at det skal være endnu federe at være barn i Frederiks. Samtidig fungerer disse små projekter som faglig udvikling, hvor vi konkret forsøger at kvalificere og systematisere vores daglige refleksion. Ved større projekter på tværs i huset, eller hvis emnet til årets koloni skal findes, er børnenes inddragelse en vigtig faktor for os. For at børnene får den størst mulige medbestemmelse og demokratiforståelse til de kommende projekter omdanner vi Frederiks til et minisamfund og laver børnevalg. Det er en festlig dag, hvor der skal stemmes. Stemmeboksene er stillet klar, valgkortene og stemmesedlerne kopieret og valgplakaterne pynter i hallen. Der bliver lavet valgfæsk, popcorn eller saftevand og stemmeoptællingen sker live på vores pap-fjernsyn, kun afbrudt af det par enkelte reklamer. Når vinderen er fundet, bliver der jublet og festet. I vores samfund er valgdeltagelsen altid 100 procent.

En ting er de større projekter, noget andet er hverdagens små øjeblikke, hvor vi som voksne følger barnets spor. Det kan f.eks. være, når vuggestuen tager på tur for at lede efter gravkøer, fordi nogle af børnene er vildt optaget af netop gravkøer. Det kunne også være, når et barn insisterer på selv at prøve at få de drillende strømper af, og den voksne roligt tager sig tiden til at være med barnet. Når børnehavebørnenes idéer om vandland på legepladsen udvikler sig til snak om vinterbadning, ja, så fylder de voksne en balje med isfyldt vand ude på legepladsen, og så vælter det rundt med nøgne børn udenfor i januar. Eller når børnene i legekøkkenet har brug for at vaske tøj, så bliver der sammen med børnene malet og klippet en vaskemaskine ud af papkasser. På et tidspunkt var nogle børn meget optaget af fisk, hvaler og livet under vand, og derfor kunne man sammen med børnene passende indrette et helt rum, som var man trådt ind i en u-båd under vand med lys- og lydeffekter, stof fra loft og væg og en masse malede fisk.

Ja, alt dette er små ting, der kræver vores engagement og nærvær og som giver glade og engagerede børn, der lærer nydelsesfuldt i legen – dét er "barnets spor".

Social udvikling

Et barns sociale udvikling afhænger bl.a. af gode lege i sociale fællesskaber, hvor barnet er deltagende og har medindflydelse, og det er vores opgave at arbejde bevidst med at skabe læringsrum for dette. I Frederiks betragter vi alle, små som store, som kompetente individer, der er i stand til at kommunikere, også selvom barnet endnu ikke mestrer eller har et forståeligt verbalt sprog. Her tænkes især på vuggestuebarnet. Som alternativ for det verbale sprog vil vuggestuebarnet gennem legen benytte sig af kropslige aktiviteter, øjenkontakt og lyde til at udtrykke sig, hvilket vil bidrage til barnets forståelse af sig selv og legekammeraterne. Legen er igen central her, for den danner grundlag for børnenes relationer med hinanden. Vi er meget bevidste herom, og vi har bl.a. igennem en længere periode arbejdet med at øve vores evne - som voksne - til at kunne fordybe os i legen med børnene. Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og derfor skal der afstemmes hele tiden børnene imellem. Hvis der opstår behov for, at vi som voksne skal støtte, er det vigtigt, at vi har været nærværende op til, da det derved bliver nemmere at hjælpe uden at legen bliver afbrudt. Fordybet i legen giver det os også mulighed for at arbejde målrettet med narrativer i børnefællesskaberne, som bl.a. kan bruges positivt ved et barn, som f.eks. har svært ved at finde sig til rette i en legerelation.

Når der opstår konflikter mellem børn, er det for os en vigtig faktor at vi lærer børnene at sige undskyld gennem deres handling. Det betyder helt konkret at vi ikke afkræver ordet undskyld, men at vi opfordrer barnet til at trøste og hjælpe det barn der er ked af det. Så vi i fællesskab kan finde en løsning på konflikten. Ordet undskyld er selvfølgelig altid velkomment, men vi ønsker ikke at afkræve det som et automatiseret ord der slynges ud som en form for livline.

I Frederiks er vi meget bevidste om, at børn har forskellige behov og nogle kan f.eks. have svært ved at komme med i en leg, selvom de gerne vil deltage. Her arbejder vi bevidst med at bruge os selv som aktiv medspiller i disse børnefællesskaber og dermed hjælpe barnet med i legen. Her veksler vi mellem de tre pædagogiske grundpositioner: at gå foran, ved siden og bagved.

F.eks. kan en voksen observere et barn, som kigger på en leg. Den voksne går hen og hører, om barnet har lyst til at være med, og derefter hjælper den voksne ved at spørge de legende, om både den voksne og barnet må være med. I legen foreslår den voksne forskellige roller eller opgaver til det nyligt tilkomne barn og får dermed hjulpet legerelationen på vej. Hvis det går godt, kan den voksne holde igen med forslag og i stedet være deltagende, men udelukkende på børnenes anvisninger. Dette er et eksempel på vores veksel mellem positionerne.

Et andet eksempel kunne være, at personalet gennem fælles refleksion har fokus på en gruppe børn, som har brug for meget hjælp til, at legen og relationerne udvikler sig. Her kommer det igen på spil, at vi tit deler os op i mindre grupper, for så kunne præcis den gruppe børn blive inviteret til at lege en leg med den voksne. Denne leg vil så være vokseninitieret, og den voksne vil være fordybet i legen, og med refleksionen i baghovedet være bevidst om, både hvilken karakter legen skal have og hvilken retning, den skal have. Det kunne være "lille hund", men det kunne også være at opsætte en forhindringsbane, bygge lego eller lave noget kreativt ved et bord.

Alt dette er et eksempel på grundpositionen at gå foran.

Forældresamarbejdet er meget vigtigt for os i Frederiks, børnene er deres guld, de afleverer hver dag, og vi tror på, at vi gør tingene bedst, hvis vi gør dem sammen. Det skal forstås sådan, at vi i det daglige

prioriterer den gode snak ved aflevering og hentning, der er indlagte faste samtaler med forældrene ved start og slut af både vuggestue og børnehave, og der er altid mulighed for en samtale, hvis behovet skulle opstå. For os er en samtale med forældrene en dejlig mulighed for at få ro til at tale om de ting, der optager os.

I barnets opstart ligger det os meget på sinde at skræddersy hvert enkelt forløb til det enkelte barn og familien på en måde, så barnets behov bliver taget alvorligt, forældrenes muligheder bliver imødegået, mens personalets erfaring er værdifuld.

Hvis vi sammen med forældrene vurderer, at vi kunne have brug for hjælp til refleksion og sparring

eller anden hjælp udefra, har vi et godt samarbejde med kommunens tilbud. Heraf, psykologer fra PPR, vores pædagogiske konsulent, tale/hørekonsulent, fysioterapeuter og sundhedsplejersken.

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog er essentielt for at kunne deltage i fællesskaber, ligesom legen har en central plads som øveplads for verbal og nonverbal kommunikation. Vi skal være nærværende og nysgerrige på børnene, for kommunikation mellem børn og voksne er vigtig, da det bl.a. er i kontakt med sproglige rollemodeller, at sproget udvikles.

Først og fremmest skal det nævnes her, at vi i Frederiks vægter nærvær med børnene højere end noget andet – fra børnene er helt små, og kommunikationen udelukkende er non-verbal til et veludviklet sprog hos et børnehavebarn, så er det essentielt, at man som barn har nogle voksne, som er interesserede og nysgerrige sammen med en – for i den gode samtale – non-verbal eller verbal, kan vi blive nysgerrige sammen, grine sammen, savne sammen, undre os sammen eller noget helt femte – og sproget følger med som bonus. Vi har fokus på at dele børnene op i mindre grupper, for der i gennem at skabe ro til at øve sig sammen og give plads og luft til at strække sproget.

For at systematisere vores værdi og idé om, at samtalen med børn er vigtig på mange parametre, har vi med mellemrum systematiserede 5-turs-tagning med børnene. En samtale er defineret ved, at minimum 5 tur-tagninger skal finde sted. For lige at uddybe, kommer her et eksempel;

Voksen: Jeg så, du legede med Anna ovre i sandkassen. Hvad legede I? Barn: Vi legede far, mor og børn. Dette vil være én tur-tagning, da begge parter har haft én udveksling. Også i vuggestuen er der fokus på turtagning, som til tider foregår nonverbalt, f.eks. i form af et blik, gestik eller en lyd.

Et eksempel kan være en voksen, som spørger ind til, hvad barnet har med i sin madpakke - hvortil barnet svarer ved stolt at vise sin mad frem. Herefter kan den voksne spørge ind til, eller sammen med barnet undersøge, om barnet har noget mad med, som er surt eller sødt, hvor barnet igen vil kunne svare med forskellige mimiker eller lyde. Vi bruger et væld af tillægsord når vi spiser, så oplevelsen af mad og smag, udfoldes så bredt som muligt.

Ved afkrydsning sikrer vi hver dag gennem en uge, at alle børn har haft minimum én 5-turs-tagning med en voksen. Vi gør det med mellemrum for at sikre os, at vi gør, det vi siger, og vi bliver glade hver gang over, hvor naturlig en del af hverdagen det er at samtale med børnene. Samtalen sikrer også, at vi opfanger de børn, som kunne have behov for ekstra hjælp f.eks. i form af en tale-høre-konsulent, med hvilken der kan startes et forløb i samarbejde med forældre og personale.

Sproglige læringsmuligheder er tænkt ind i mange af hverdagens små rutiner, som derfor er præget af sang og rim og remser. Det er f.eks. ved samling, spisning og puttetid, ligesom læsning kan være en dejlig måde at være fordybet i en rolig stund.

I et forsøg på at systematisere netop denne fordybende stund med en bog, arbejder vi løbende med Læse- leg (Dialogisk læsning). Her læser en voksen og en lille, fast gruppe børn den samme bog over flere gange i et roligt miljø, og systematikken er med til at sikre, at alle børn deltager i forløbet. Læsning er med til at stimulere nysgerrigheden, opmærksomheden, den gode samtale og det fordybende nærvær, alting udviklende for sproget – blandt mange andre ting. Og så er legen essentiel for børnene, og vores fokus på at være fordybende og understøtte børnene i deres leg, er med til at skabe læringsrum, hvor sproget udvikler sig.

Vi spiller spil, og justerer på reglerne, så det bliver sprogunderstøttende. Blandt andet, forklarer vi hvad der er på billedet til billed-lotteri, i stedet for at vise billedet.

Vi laver sprog vurderinger ved behov og bruger Sprogtrappen når det er nødvendigt at kortlægge et barns eventuelle udfordringer ud over sproget.

Krop, sanser og bevægelse

Børn oplever verden gennem kroppen, og det er vores opgave at understøtte børnenes oplevelser i løbet af dagen ved at bruge, udfordre og eksperimentere med kroppen.

Leg og bevægelsesglæde er nøglebegreber for os i denne sammenhæng, for vi tror på nydelsesfuld læring. Vi har bl.a. arbejdet med at reflektere over vores måde at holde samling, og hvordan det f.eks. i en børnehave kan opleves som svært at nå ud til alle, når aldersspændet går fra 2,10 til 6 år. Her har netop leg og en aktiv krop været vigtige, for mange børn uanset alder forstår at bevæge kroppen, så

når kroppen er i spil, oplever vi samlinger, hvor alle børn finder mening og er deltagende. En samling hos os består nu ofte af elementer, hvor kroppen er i gang.

Også i vuggestuen er der stor fokus på leg og bevægelse, især ud fra den betragtning, at vuggestuebarnet først er i gang med at tilegne sig det verbale sprog. Vuggestuebarnets kommunikation vil i høj grad være domineret af sanselige og fysiske aktiviteter, f.eks. i form af leg, hvor der hoppes, løbes, grines, tumles, etc. Vi oplever, at denne form for leg bidrager til en "fælles vi" oplevelse for børnene, hvilket giver børnene mulighed for at dele deres følelser, meninger og begejstring over at være fælles om noget, f.eks. at hoppe fra stole ned på en madras, løbe hvinende frem og tilbage i et rum, klatre i ribber, vaske hænder eller lege med vand og blive gennemblødte. Fælles oplevelser der samtidig kan virke udfordrende, da børnene samtidig skal forsøge at tilpasse den relation, som de befinder sig i.

Vi er bevidste om, at aktiviteter i lige så høj grad kan være rolige, når kroppen er med. Vi arbejder i løbet af dagen også med at skabe rum for børnene, hvor de kan få en oplevelse af rolig kontakt til kroppen. Her får børnene mulighed for at udvikle kendskab til og tryghed ved kroppens reaktioner og signaler, som kan give dem ro til at hvile i sig selv. Her kan bl.a. nævnes børnehavens daglige afslapning, puttetid i vuggestuen og massage, hvor børnene masserer hinanden.

Derudover arbejder vi ofte med at spise mange forskellige ting sammen med børnene. Børnene er engagerede, og vi oplever, de er nysgerrige og idérige på at smage nye ting. Her finder en anderledes sansestimulering sted end ved de fysiske udfoldelser, og det er essentielt, da en varieret udfordring af sanseapparatet hos børn har afgørende betydning for deres motoriske udvikling.

Natur, udeliv, videnskab

Naturoplevelser har mange dimensioner på spil for børnene, og det er et læringsrum, hvor der kan eksperimenteres og gøres erfaringer – noget vi som institution midt i Indre By skal være særligt opmærksomme på, da det er en vigtig del af børns udvikling og dannelse.

Vi har stor fokus på at få naturen ind i byen og ind i Frederiks, og selvom vi ikke er omgivet af grønne marker og skove, har vi vores gyldne uderum i form af legepladsen, som vi udnytter til fulde med højbede, plantekasser, bålsted osv. Vi har gennem flere år haft som fokus at udvikle legepladsen som pædagogisk uderum, for her synes vi, at børnene får muligheder for at foretage egne undersøgelser, men vi har også gode betingelser for at støtte og guide i at turde øve sig igen og igen for derved at opbygge en grundlæggende tillid til egne idéer og evner. Børnene har mulighed for at bygge små projekter i træ, de saver og sømmer på livet løs. Nogle gange bliver et stykke træ omdannet til en telefon, andre gange bliver det til en stor båd.

På vores legeplads findes der plantekasser i stor stil. I plantekasserne lægges kartofler, løg, rødbeder, sås tomater, rabarber og vindruer, og jorden gødes med kompost lavet af børnenes frugtrester gennem året. Høsten, hvor lille den end måtte være, er et fuldstændig gyldent øjeblik for alle størrelser. Her får vi, midt i en baggård i København, mulighed for en forståelse for sæsonerne med jord helt op under neglene. Samtidig har børnene igennem en lang periode været med til at følge det lille frø fra jorden, som har haft brug for vand, og som nu er en grøntsag, vi kan spise – et helt andet og mere komplekst produkt end det nede fra supermarkedet. Et sådant udeliv giver vores børn legemuligheder og oplevelser i naturen, som er med til ikke bare at lære dem naturen at kende, men også dem selv.

En god ven af huset er jæger, så hvert efterår vælter det ind med fasaner, ænder, gæs og i ny og næ en hare. Dyrene bliver flået eller plukket, åbnet, indvolde og indmad bliver studeret og rørt ved, kødet bliver skåret ud, og bålet bliver tændt; nu åbner restaurant "Den Glade Gås". Børnene laver skilte, der bliver bygget en bar, andre holder gang i bålet, mens der bliver æltet dej til burgerboller indenfor. Et barn binder en snor op mellem to stolper, en anden løber ind efter en saks, hele legepladsen stimler sammen, stemningen er opløftet, snoren bliver klippet, "Den Glade Gås" er åben! Da alle gæster har fået mad, sænker roen sig, mens et barn sidder og gnaver på de sidste rester af underlåret - gåsefoden med sin sære svømmehud fungerer som fint håndtag. Dagen efter sidder børnene indenfor og syer stofrester sammen; de laver dyner og puder til deres bamser, der selvfølgelig skal have gåsedun til at varme sig med. Dette er bare ét eksempel på, at vi inviterer naturen helt ind i vores lille baggård midt i byen.

Vi har en årlig koloni for børnehavebørnene, hvor vi er ude i naturen fra morgen til aften. Vi tager på mange ture, vi går til nærliggende parker, vi tager toget til skove, og vi cykler ud til byens naturcentre. Forældrene har i disse mange år været kæmpe medspillere i forsøget på at få så mange gode ting til at lykkes, og de er blevet inddraget ved forældremøder, diverse skriv og selvfølgelig den daglige snak. De har været lige så engagerede som os og deres børn, og vi er evigt idéudvekslende med dem.

I øjeblikket er vi i gang med en proces hvor legepladsen bliver renoveret eller omdannet – det har været undervejs i flere år og nu ser det ud til at lykkes. Gennem flere år har vi eksperimenteret med hvad vi mener en legeplads skal kunne i en daginstitution og hvordan vi får skabt det bedste rum for

leg og fordybelse.

Med fokus på fordybelsesrum, legezoner og bevægelsesmønstre er vi nu i gang med at nytænke legepladsen.

Kultur, æstetik og fællesskab

I mødet med kultur kan børn møde nye sider af sig selv og få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder. Vi skal skabe rum, hvor der kan formidles glæde ved æstetiske processer.

Som nævnt arbejder vi ofte med æstetiske processer, når vi følger børnenes spor for at understøtte deres lege og af samme grund er det en prioritering, at børnehalebørnene har adgang til bøger, musik, tuscher, sakse og papir.

Vi hylder forskellighed hos børnene, nogle kan lide blå, andre sort, nogle har bølget hår, andre langt, nogle har høreapparater, og andre taler mange forskellige sprog. Vi lægger vægt på at italesætte disse forskelligheder, så det ikke bliver tabu, men der i stedet hersker en respekt og en naturlighed omkring vores forskelligheder.

I børnehaven hopper de i ny og næ på flyveren (vi leger det bare!) og tager en uge afsted til et land, hvor et barn har rødder. Vi har bl.a. været i Frankrig, Irland, Indien og Grønland. I Frankrig maler vi fine overskæg, tager alpehuer på, danser can can om morgenen til samling, klipper og tegner charmeklude, maler på staffelier, spiser snegle, baguettes og hjemmelavet ost.

Det er vildt sjovt, og vi oplever, børnene vokser af det, ligesom forældrene engageret medbringer alskens fine og sjove ting fra hjemlandet. I Grønland laver vi smykker og tupilakker. Hver morgen danser vi trommedans og kommer i ét med dyrene. Utroligt at vores lille gård pludselig blev dækket af is fjorde, fjelde og masser af sne. Heldigvis kan vi bygge og male en af cyklerne om til en hundeslæde. Nu kan vi komme på jagt! Rundt i gården flyver børn nu på den her papmalede cykel - trukket af andre børn, som var slædehunde. Som fanger er det vigtigt med energi, og op af lommen i den bidende kulde kan vi nu trække vores frokost: rå hvalspæk med tørret torsk.

I vuggestuen spilles til tider kosak musik, hvortil stuen lader sig inspirere af et barn med russiske aner og barnets danserytme og -trin til stor begejstring for alle.

Med dette fokus tror vi på, at børnene kan få en fornemmelse for, at plads til forskellighed er et af fællesskabets styrker.

Vi er heldige at bo i midten af København og har derfor rig mulighed for med en kort gåtur at møde kultur på mange niveauer. Vi løber op til toppen af Rundetårn, vuggestuen går til biograf-fredag på biblioteket, de kommende skolebørn undersøger Nationalmuseet, mens en tur til BLOX, en jomfrurejse over den nye Lille Langebro på børnenes initiativ eller en smuttur i havnebussen alle er små skud kultur i hverdagen, som vi er så heldige at have lige uden for døren.

Inden vores årlige koloni afholdes der valg, hvor børnene stemmer om tema for kolonien. Nede på kolonien leger vi så ugen igennem, at vi er vikinger, indianere, et omrejsende cirkus, eller hvad børnene nu er kommet frem til gennem afstemningen.

Vores årlige koloni er bare en af mange traditioner, vi holder fast i; Vi holder Lucia-fest til jul, vi pynter

op og er kreative i projektugen op til, vi klæder os ud og slår katten af tønden til fastelavn, i foråret medbringer hvert barn en plante til legepladsens Plantedag, med hjælp fra forældrene fejrer vi sommeren med en stor sommerfest, og vi ansatte tager årligt på en studietur, hvor vi både får tid til fordybet, faglig refleksion og kvalitetstid sammen.

Afrunding

Det var så vores forsøg på at invitere indenfor i vores unikke hus midt i København. Vi håber, det gav mening, og vi håber endnu mere, at det skinner igennem, at vi her brænder for høj faglighed, glæde og humor, engagement og allermest: BØRN! Og så er vi stolte af det.